



**FORUM FÖR
HEALTH POLICY**

Ungas förväntningar på vården

Undersökning genomförd av
Demoskop på uppdrag av Forum för Health Policy



Rapport – januari 2022

Innehåll

Innehåll	2
Förord	3
Sammanfattning	4
Rapport Demoskop	
Sammanfattning och slutsatser	8
Syfte	9
Om undersökningen	9
Omdöme om dagens sjukvård	10
Framtidens sjukvård	13
Digitaliseringen och teknikutvecklingen	15
Privat kontra offentligt	16
Sjukvårdens attraktivitet	18
Hoten mot framtidens sjukvård	20

Förord

Ofta beskrivs vårdens problem som en resursfråga men landets unga likväl som allmänheten ser bristande effektivitet som ett lika stort problem som brist på resurser. Av landets unga befolkning (18-30 år) är det mer än hälften som anser att effektiviteten fungerar särskilt dåligt. En stor majoritet av gruppen unga liksom en majoritet av allmänheten generellt ser en ineffektiv organisation som ett stort hot mot hög kvalitet i framtidens vård. Det visar den undersökning som Forum för Health Policy har gett Demoskop i uppdrag att genomföra för att få ungas syn på hälso- och sjukvården.

Undersökningen genomfördes via en webenkät inom ramen för Demoskops allmänhetspanel. Resultaten för unga jämförs genomgående med hela allmänhetens uppfattningar. Intervjuerna med unga kompletterades med intervjuer genom Norstats allmänhetspanel som är en av de mest omfattande allmänhetspanelerna i Sverige. Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga. I den unga gruppen ingick personer i åldern 18 – 30 år. Resultatet finns redovisat i denna rapport som vänder sig till politiker och beslutsfattare som ett diskussionsunderlag inför valet 2022.

Peter Graf (ordförande) och Catharina Barkman (kanslichef)

Forum för Health Policy januari 2022

Sammanfattning

Många unga kritiska till vårdens effektivitet.

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar. Trots en hög andel hälso- och sjukvårdskostnader av BNP, jämfört med andra OECD länder, har Sverige återkommande problem i form av långa väntetider till vård, bristande vårdkedjor och en sjunkande produktivitet som kan hänföras till bland annat betungande administration.

Forum för Health Policy, en oberoende tankesmedja, har gett i uppdrag till Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård.

Undersökningen genomfördes under november månad 2021. Särskilt viktigt är det att fånga upp förtroendet för dagens och framtidens vård under ett valår och inte minst när vården har varit och är under stor press på grund av pandemin. Gruppen unga är intressant ur flera aspekter, inte minst som framtidens patienter, personal och skattebetalare.

I undersökningen framkommer att en av fyra unga är kritiska mot hur dagens sjukvård fungerar. Bilden av sjukvården skiljer sig inte markant mot allmänheten i stort. Kritiken är mest omfattande avseende tillgänglighet och effektivitet. Däremot finns en ganska stor tilltro till vårdens förmåga att hantera svåra sjukdomar, bemötande och psykisk ohälsa.

Det finns stora skillnader i synen på sjukvårdens olika instanser. Såväl allmänhet som unga har stort förtroende för sjukvårdspersonalen, men båda grupperna har ett mycket lågt förtroende för de politiker som styr hälso- och sjukvården.

Förtroendet för specialistsjukvården är stort. Det är något lägre för akutsjukvården. Tydligt negativa uppfattningar gör sig gällande avseende primärvården, inklusive äldreomsorgen och digitala vårdgivare. Bilden bland allmänheten och de unga är likartad, men allmänheten är mer kritisk.

Uppfattningarna om hur vården kommer att utvecklas framöver skiljer sig något mellan allmänheten i stort och de unga, där de sistnämnda är tydligt mer optimistiska. Mest optimistiska är de i åldern 18 – 24 år där 50% tror att vården blir bättre om tio år och 55% tror att vården blir bättre än föräldragenerationen. Detta kan jämföras med att 36% av allmänheten generellt och 29% av gruppen unga idag tycker att vården fungerar bra. Optimismen är störst avseende framtida förmåga att hantera svåra sjukdomar. De unga är mer positiva avseende framtida förmåga att hantera psykisk sjukdom jämfört med allmänheten i stort. Det är samtidigt värt att notera att totalt sett i gruppen unga är det endast 43% som tror att vården blir bättre om tio år, jämfört med 36% av allmänheten i stort.

En stor majoritet tror att digitalisering och teknikutveckling leder till förbättrad tillgänglighet (66% allmänheten och 79% av gruppen unga) och förbättrad effektivitet (gruppen allmänheten 54% och gruppen unga 64%). I båda grupperna finns en delad syn på om digitaliseringens konsekvenser för förmågan att hantera svåra sjukdomar, utvecklingen av kvaliteten och bemötandet. I gruppen allmänheten generellt tror 46% att kvaliteten blir bättre eller oförändrad till följd av digitalisering och teknikutveckling. Lika många, 46%, tror att kvaliteten försämras till följd av digitalisering och teknikutveckling. Motsvarande siffror gäller även för gruppen unga.

De unga tror att vården av psykiska ohälsan kommer bli bättre i framtiden. Allmänheten tror tvärt om att den blir sämre. Skillnaden kan bland annat bero på att unga har en mer optimistisk syn på digitalisering.

Det finns en tydlig tro om att kvaliteten i privat vård är högre än i offentlig vård i båda grupperna. Den uppfattningen är starkare bland unga än bland allmänheten i stort. Både bland allmänheten som bland unga skulle ungefär hälften vara villiga att betala en sjukvårdsförsäkring på 250 kronor per månad för att snabbare kunna få tillgång till specialistvård vid behov, vilket indikerar en hög betalningsvilja för vård.

Att arbeta inom vården uppfattas som attraktivt av en av fem unga, men det är betydligt fler som anser att det är attraktivt att arbeta i framtidens sjukvård. Att arbeta som läkare uppfattas av nio av tio ha hög status, medan ungefär hälften tycker att sjuksköterskeyrket har en hög status.

Såväl bland unga som bland allmänheten uppfattas brist på resurser, ineffektiv organisation, rekryteringsproblem och ojämlik fördelning vara hot mot framtidens sjukvård. Närmare 70% av de som arbetar i vården ser en ”ineffektiv organisation” som ett stort hot.

Både unga, allmänheten i stort och särskilt de som arbetar i vården har en bild av bristande effektivitet som behöver åtgärdas. Idag pågår arbeten med att utveckla hälso- och sjukvården, t.ex. omställningen till en God och Nära vård. Men det behövs mer för en långsiktigt hållbar effektiv sjukvård som invånare och medarbetare känner sig trygga med. Det handlar om ersättningssystem som stärker koordinering och samordning, en efterlängtd IT-infrastruktur där informationen sömlöst och smidigt kan gå mellan vårdgivare och mellan huvudmän. Det handlar om en minskad administration, mer satsning på prevention och upphandling av hela vårdkedjor men även ökat nyttjandet av digitala lösningar med t.ex. egenmonitorering, distansmonitorering och mycket mer. Listan kan göras lång och det är uppenbart att det krävs krafttag för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i framtiden.

Alla resultat finns i nedanstående rapport från Demoskop.

Forum för Health Policy januari 2022

Rapport

Unga om framtidens sjukvård

På uppdrag av Forum för Health Policy

2022-01-25

Demoskop AB, Mäster Samuelsgatan 17,
111 44 Stockholm, Sweden
Tel 08-506 455 00
www.demoskop.se, info@demoskop.se
Org.nr: SE556355-0275

Innehåll

Sammanfattning och slutsatser	8
Syfte	9
Om undersökningen.....	9
Omdöme om dagens sjukvård	10
Framtidens sjukvård.....	13
Digitaliseringen och teknikutvecklingen	15
Privat kontra offentligt.....	16
Sjukvårdens attraktivitet.....	18
Hoten mot framtidens sjukvård	20

Sammanfattning och slutsatser

Forum för Health Policy har gett i uppdrag till Demoskop att genomföra en undersökning om hur unga uppfattar dagens och framtidens vård. Läs mer om genomförandet under "om undersökningen".

En av fyra unga är kritiska mot dagens sjukvård. Bilden av sjukvården skiljer sig dock inte markant mot allmänheten i stort. Kritiken är mest omfattande avseende tillgänglighet och effektivitet. Däremot finns en ganska stor tilltro till vårdens förmåga att hantera svåra sjukdomar och bemötande.

Det finns stora skillnader i synen på sjukvårdens olika instanser. Såväl allmänhet som unga har stort förtroende för sjukvårdspersonalen, men man har också ett mycket lågt förtroende för de politiker som styr hälso- och sjukvården. I båda avseendena är unga marginellt mer kritiska. Förtroendet för specialistsjukvården är stort. Det är något lägre för akutsjukvården. Tydligt negativa uppfattningar gör sig gällande avseende primärvården, äldreomsorgen och digitala vårdgivare. Bilden bland allmänheten och de unga är likartad, men allmänheten är mer kritisk till äldreomsorg och digitala vårdgivare. Samtidigt tror en stor majoritet att digitalisering leder till förbättrad tillgänglighet (66% allmänheten och 79% av gruppen unga) och förbättrad effektivitet (gruppen allmänheten 54% och gruppen unga 64%).

Uppfattningarna om hur vården kommer att utvecklas framöver skiljer sig något mellan allmänheten i stort och de unga, där de sistnämnda är tydligt mer optimistiska. Mest optimistiska är de i åldern 18 – 24 år. Optimismen är allra störst avseende framtida förmåga att hantera svåra sjukdomar, följt av sjukvårdsinformation. Skillnaden mellan allmänheten och de unga är emellertid störst avseende framtida förmåga att hantera psykisk sjukdom, där allmänheten lutar åt en negativ utveckling medan unga i stor utsträckning tror utvecklingen blir positiv.

Det finns också en tydlig skiljelinje mellan allmänheten och de unga avseende vad den ökande digitaliseringen kommer att innebära för vården. Allmänheten lutar åt en negativ utveckling (29% tror att vården blir sämre, 34% tror att vården blir bättre och 29% tror att det inte blir någon skillnad till följd av digitalisering). De unga tror att vården som helhet blir bättre (30% tror att vården blir sämre, 37% tror att vården blir bättre och 29% tror att det inte blir någon skillnad till följd av digitalisering). I båda grupperna går dock uppfattningarna i stor utsträckning isär vilket skulle vara intressant att studera vidare.

Såväl allmänheten i stort som de unga tror att digitaliseringen innebär en ökad tillgänglighet och effektivitet, de unga mer än allmänheten. I båda grupperna finns tvivel om digitaliseringens konsekvenser för förmågan att hantera svåra sjukdomar, utvecklingen av kvaliteten och bemötandet.

Det finns en tydlig tro om att kvaliteten i privat vård är högre än i offentlig vård i båda grupperna. Den uppfattningen är starkare bland unga än bland allmänheten i stort. Både bland allmänheten som bland unga skulle ungefär hälften vara villiga att betala en sjukvårdsförsäkring på 250 kronor per månad för att snabbare kunna få tillgång till specialistvård vid behov, vilket tyder på en hög betalningsvilja för vård.

Att arbeta inom vården uppfattas som attraktivt av en av fem unga, men det är betydligt fler som ser framtidens sjukvård som attraktiv. Att arbeta som läkare uppfattas av nio av tio ha hög status, medan ungefär hälften tycker att sjuksköterskeyrket har en hög status.

Såväl bland unga som bland allmänheten uppfattas brist på resurser, ineffektiv organisation, rekryteringsproblem och ojämlik fördelning vara hot mot framtidens sjukvård.

Syfte

I avsikt att undersöka hur unga i Sverige uppfattar vården idag och i framtiden har Forum för Health Policy gett i uppdrag till Demoskop att genomföra en studie bland unga med allmänheten som referens.

Om undersökningen

På uppdrag av Forum för Health Policy har Demoskop låtit undersöka ungas förväntningar på och föreställningar om framtidens sjukvård. Resultaten för unga jämförs genomgående med hela allmänhetens uppfattningar.

Undersökningen genomfördes via en webenkät inom ramen för Demoskops allmänhetspanel. Intervjuerna med unga kompletterades med intervjuer genom Norstats allmänhetspanel som är en av de mest omfattande allmänhetspanelerna i Sverige.

Totalt genomfördes 1 432 intervjuer, varav 1 022 med unga. I den unga gruppen ingick personer i åldern 18 – 30 år. Resultaten för den ungar gruppen redovisas även med avseende på kön, ålder, ortstyp och anknytning till vården.

Resultatet har vägts med avseende på kön, ålder, region och partisympati för att på bästa sätt motsvara målgruppen

Intervjuerna genomfördes under perioden 16 november – 12 december, 2021.

Ansvarig för undersökningen inom Forum för Health Policy var Catharina Barkman. Demoskops projektledare var Anders Lindholm.

Omdöme om dagens sjukvård

Kritiken bland allmänheten mot hur sjukvården fungerar i den region man bor är omfattande. Drygt en av fyra (27 procent) ger ett negativt omdöme (1 eller 2). Drygt en av tre (38 procent) ger ett positivt omdöme (4 eller 5).

Bland unga är omdömena likartade. En av fyra (25 procent) är kritiska, medan tre av tio positiva. Det är alltså en något lägre andel än bland allmänheten i stort som har en uttalad uppfattning. I den unga gruppen är skillnaderna i uppfattning begränsade. De som själva arbetar i vården och de som bor i städer utanför storstäder och landsbygd är emellertid mest positiva till hur vården fungerar i deras region.

Bland de som är kritiska är den klart främsta orsaken tillgängligheten följt av effektiviteten. Däremot är kritiken mot bemötandet och förmågan att hantera svåra sjukdomar måttlig. Ungas kritik mot tillgänglighet och effektivitet är något mer omfattande än allmänhetens i stort. De som är kritiska och arbetar inom vården lyfter särskilt fram tillgängligheten som ett problem. Bland de som är nöjda med sjukvården i regionen är det inte lika tydligt vilken enskild aspekt som dominerar. Bemötandet ges flest positiva omdömen.

Förtroendet för sjukvårdspersonalen är generellt sett stort. En av tre har dock litet förtroende för sjukvårdssystemet och tre av fyra har litet förtroende för politikerna som styr hälso- och sjukvården. De ungas uppfattning skiljer sig inte markant från allmänheten, men man är genomgående något mer kritiska. Mest kritiska mot politikerna är de unga som arbetar inom vården.

Förtroendet för specialistsjukvården är generellt sett högt. När det gäller akutsjukvården har en av fem lågt förtroende. Fyra av tio har lågt förtroende för primärsjukvården, medan en majoritet har lågt förtroende för äldreomsorgen och digitala vårdgivare, men här är det också fler som saknar uppfattning.

De unga och allmänheten har i stort en likartad bild av sjukvårdens institutioner. Allmänheten har något större förtroende för specialistsjukvården, men har ett lägre förtroende för primärvården, äldreomsorgen och digitala vårdgivare. Bland de unga har de som arbetar inom vården något lägre förtroende för specialistsjukvården och akutsjukvården, men ett något högre förtroende för äldreomsorgen och digitala vårdgivare. I den unga gruppen är skillnaderna störst avseende synen på digitala vårdgivare, där de som bor på landsbygden har ett särskilt lågt förtroende. Förtroendet hos unga är emellertid lika lågt (till och med något lägre) för primärvården (vårdcentraler) som för digital vård.



Orsaker till missnöje

OM SJUKVÅRDEN I REGIONEN FUNGERAR DÅLIGT

Fråga: Är det något av följande du uppfattar fungerar särskilt dåligt?

Bas: allmänheten, 412 intervjuer

	Tillgängligheten	Effektiviteten	Vården som helhet	Kvaliteten	Bemötandet	Förmågan att hantera svåra sjukdomar
Allmänheten	59	50	47	42	26	13
Unga	70	58	54	45	31	20
Man	68	59	48	38	24	20
Kvinna	73	56	61	54	39	21
18 - 24 år	64	58	57	49	33	22
25 - 30 år	73	57	52	43	30	20
Arbetar i vården	74	50	37	50	41	20
Storstad	69	53	50	49	32	19
Annan stad	71	64	51	47	33	21
Landsbygd	70	54	64	25	23	24

demoskop

Orsaker till nöjdhet

OM SJUKVÅRDEN I REGIONEN FUNGERAR BRA

Fråga: Är det något av följande du uppfattar fungerar särskilt bra?

Bas: allmänheten, 420 intervjuer

	Bemötandet	Tillgängligheten	Vården som helhet	Kvaliteten	Förmågan att hantera svåra sjukdomar	Effektiviteten
Allmänheten	40	34	45	31	20	8
Unga	44	38	38	33	18	9
Man	45	31	43	37	17	9
Kvinna	44	45	32	28	19	9
18 - 24 år	45	33	33	38	15	12
25 - 30 år	44	40	41	30	19	7
Arbetar i vården	43	48	36	19	26	4
Storstad	37	43	40	40	22	7
Annan stad	45	34	38	31	16	9
Landsbygd	55	39	36	24	15	14

demoskop

Förtroende för sjukvårdssystemet

Fråga: Hur stort förtroende har du för följande delar i sjukvårdssystemet?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



demoskop

Förtroende för sjukvårdssystemet

Fråga: Hur stort förtroende har du för följande delar i sjukvårdssystemet?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



	Hälsa- och sjukvårdspersonalen	Hälsa- och sjukvården i allmänhet	Politikerna som styr hälsa- och sjukvården
Allmänheten	76	38	-55
Unga	73	31	-56
Man	79	37	-54
Kvinna	65	27	-58
18 - 24 år	74	37	-53
25 - 30 år	71	30	-57
Arbetar i vården	71	28	-62
Storstad	69	27	-56
Annan stad	74	39	-54
Landsbygd	73	31	-53

Balansmätt = Andel med högt förtroende minus andelen med lågt förtroende.

Förtroende för sjukvårdssystemet

Fråga: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande delar i sjukvårdssystemet sköter sitt arbete?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



Förtroende för sjukvårdssystemet

Fråga: Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande delar i sjukvårdssystemet sköter sitt arbete?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



	Specialistsjukvården	Akutsjukvården	Primärvården (Lex vårdcentral)	Äldreomsorgen	Digitala vårdgivare
Allmänheten	56	40	-2	-40	-37
Unga	61	46	5	-28	-28
Man	66	47	7	-28	-30
Kvinna	58	45	2	-24	-25
18 - 24 år	61	48	12	-13	-31
25 - 30 år	64	44	1	-34	-26
Arbetar i vården	43	39	-8	-16	-20
Storstad	66	42	-1	-27	-16
Annan stad	62	45	9	-26	-32
Landsbygd	60	55	11	-27	-41

Balansmätt = Andel med högt förtroende minus andelen med lågt förtroende.

Framtidens sjukvård

Bland allmänheten är det lika många som tror att sjukvården om tio år kommer vara sämre än idag som tror att den kommer vara bättre. Här är de unga betydligt mer hoppfulla. Nästan hälften tror att sjukvården kommer vara bättre, medan knappt tre av tio tror att den blir sämre. De i åldern 18 - 24 år är dessutom mer hoppfulla än de som är 25 - 30 år. I den unga gruppen som helhet finns även en stark tilltro till att den egna generationen får en bättre sjukvård än föräldragenerationen, men en av tre tvivlar.

Såväl bland allmänheten som i den unga gruppen finns en tydlig tilltro till att förmågan att hantera svåra sjukdomar och att sjukvårdsinformation kommer att bli bättre. De unga är marginellt mer positiva. När det gäller att hantera lättare fysiska symptom är förväntningarna något mindre positiva, men även här är det unga som tror mest på en positiv utveckling. Skillnaden är dock stor avseende hantering av psykisk ohälsa. Det är fler i allmänheten som tror på en negativ än på en positiv utveckling. Bland de unga är det istället hälften som tror att förmågan kommer att bli bättre och en av fem, som tror den blir sämre. De som arbetar inom vården är överlag mer optimistiska, men skillnaden är störst avseende sjukvårdsinformation.



Bättre eller sämre

Fråga: Tror du att sjukvården i Sverige om tio år kommer att vara bättre eller sämre än idag?

Tror du att din generation totalt sett kommer få en bättre eller sämre vård än dina föräldrageneration?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Förmågan att hantera vård

Fråga: Hur tror du att sjukvårdens förmåga att hantera vart och ett av följande kommer att utvecklas?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Förmågan att hantera vård

Fråga: Hur tror du att sjukvårdens förmåga att hantera vart och ett av följande kommer att utvecklas?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop

	Svår sjukdom	Sjukvårdsinformation	Psykisk ohälsa	Lättare fysiska symptom
Allmänheten	35	33	-3	3
Unga	43	42	26	14
Man	41	37	21	14
Kvinna	46	48	31	12
18 - 24 år	53	42	35	22
25 - 30 år	39	41	22	9
Arbetar i vården	40	61	26	24
Storstad	40	37	27	11
Annan stad	47	45	28	19
Landsbygd	41	38	25	10

Balansmätt = Andel som uppger bättre min andelen som uppger sämre.

Digitaliseringen och teknikutvecklingen

En mer digitaliserad vård förväntas innebära rätt stora förändringar. Såväl unga och som allmänheten förväntar sig en tydlig förbättring av tillgänglighet och effektivitet tack vare digitalisering. Men det finns också en i huvudsak negativ förväntan på att digitaliseringen försämrar förmågan att hantera svåra sjukdomar, kvaliteten och bemötandet.

Den unga gruppen är genomgående mer positiv till effekterna av digitaliseringen. Skillnaderna är särskilt stora när det gäller vilka effekter digitaliseringen antas ha på tillgängligheten och effektiviteten. Det går också en tydlig skiljelinje mellan allmänheten och de unga avseende digitaliseringens effekt på vården som helhet, där allmänheten lutar svagt åt att det leder till försämringar. Slutsatsen i den unga gruppen är istället att det leder till att vården blir bättre, men uppfattningarna i båda grupperna är splittrade.

De som arbetar inom vården är, bortsett uppfattningen om kvaliteten, mer positiva till effekterna av digitaliseringen än de som inte arbetar i vården.



Privat kontra offentligt

Hälften tror att kvaliteten i privat vård är högre än i offentlig vård, en av fyra tror på det omvända förhållandet. Bland de unga finns en ännu tydligare tro på de privata aktörernas högre kvalitet. Att kvaliteten skulle vara högre inom den privata vården är ett förhållande man tror kommer gälla även om tio år.

Ungefär hälften säger sig vara villiga att betala en mindre summa (250 kr/mån) för en privat sjukvårdsförsäkring för att få tillgång till specialistvård vid behov. Motsvarande gäller bland de unga, vilket tyder på en hög betalningsvilja för vård.

Privat vs offentlig sjukvårdsutveckling

Fråga: Inom sjukvården finns både privata och offentliga vårdcentraler och sjukhus, hur tror du att kvaliteten i vården är...? [Idag]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Privat vs offentlig sjukvårdsutveckling

Fråga: Inom sjukvården finns både privata och offentliga vårdcentraler och sjukhus, hur tror du att kvaliteten i vården är...? [Om tio år]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Villig att betala för bättre tillgänglighet

Fråga: Medianväntetiden i Sverige under 2020 för offentligt finansierad vård utförd av privata vårdgivare var cirka 18 dagar, för offentligt utförd vård, cirka 30 dagar. Försäkringspatienter får nästan undantagslöst träffa specialist inom 7 dagar. Skulle du vara villig att betala en privat sjukvårdsförsäkring på 250 kronor i månaden för att snabbare än idag få tillgång till specialistvård vid behov?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



Sjukvårdens attraktivitet

En av fem uppfattar att det är attraktivt att arbeta inom vården. Samma nivå gäller bland de unga. Anden är marginellt högre bland de som idag arbetar inom vården. När det gäller sjukvårdens attraktivitet i framtiden så är det istället drygt fyra av tio som anser att det skulle vara attraktivt. Även här är nivån likartad bland allmänheten och de unga. Bland de som idag arbetar inom vården uppfattar hälften att det kommer vara en attraktiv arbetsplats i framtiden. Nio av tio uppfattar att läkaryrket kommer ha en hög status i framtiden, samma andel bland allmänheten och de unga. Drygt hälften har motsvarande uppfattning om sjuksköterskeyrket.

Sjukvårdens attraktivitet idag

Fråga: Hur attraktivt uppfattar du att det är att arbeta inom vården...? [Idag]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Sjukvårdens attraktivitet i framtiden

Fråga: Hur attraktivt uppfattar du att det är att arbeta inom vården...? [I framtiden]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Läkaryrkets status i framtiden

Fråga: Vilken status tror du att...kommer att ha i framtiden? [...läkaryrket]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Sjuksköterskeyrket status i framtiden

Fråga: Vilken status tror du att...kommer att ha i framtiden? [...sjuksköterskeyrket]

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

demoskop



Hoten mot framtidens sjukvård

Teknikproblem ses i huvudsak inte som ett hot mot hög kvalitet i framtidens svenska vård. Cirka hälften av både unga och allmänheten uppfattar att teknikproblem inte utgör något hot eller är ett ganska litet hot.

Däremot uppfattas ojämlig fördelning av tre av fyra som ett hot. En övervägande del, drygt åtta av tio ser en ineffektiv organisation, rekryteringsproblem och brist på resurser som hot. Skillnaderna mellan allmänheten och de unga är marginella.

Kvinnor och de som arbetar inom vården är särskilt bekymrade över risken för brist på resurser.

Hoten mot framtidens sjukvård

Fråga: Hur stort hot uppfattar du att vart och ett av följande är mot hög kvalitet i framtidens svenska vård?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer



demoskop

Hoten mot framtidens sjukvård

Fråga: Hur stort hot uppfattar du att vart och ett av följande är mot hög kvalitet i framtidens svenska vård?

Bas: allmänheten, 1432 intervjuer

	Teknikproblem	Ojämlig fördelning av resurser	Rekryteringsproblem	Ineffektiv organisation	Brist på resurser
Allmänheten	8	-57	-70	-73	-71
Unga	2	-50	-66	-64	-71
Man	7	-36	-65	-67	-61
Kvinna	-4	-65	-68	-64	-82
18 - 24 år	10	-40	-60	-59	-64
25 - 30 år	0	-54	-71	-68	-73
Arbetar i vården	16	-63	-70	-54	-79
Storstad	17	-42	-63	-64	-70
Annan stad	1	-55	-69	-62	-70
Landsbygd	-12	-45	-63	-69	-70

Balansmätt = Andel som uppper litet hot minus andelen som uppper stort hot.

demoskop

Rapport 2022

Kontakt: info@healthpolicy.se

Projektledare rapport: Catharina Barkman, Forum för Health Policy

Layout/redigering: Helena Conning, Forum för Health Policy

Allt ursprungligt material finns på: <https://healthpolicy.se>

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälso- och sjukvårdspolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ.

www.healthpolicy.se - info@healthpolicy.se